

Nyligen uppdaterade

Bloggplatsen



Sven to be a mother



Direktlänk till inlägg 23 februari 2010

MASSAGESAGA.

Av Maria - 23 februari 2010 20:18

Kommentera



Månadssaga-Ryggmassage.

Vi åkte skidor en kall januaridag.
(Hela handflatan).

I februari åkte vi skridskor som vanligt.
(Gör skridskoskär på ryggen).

Snön och isen smälte i mars, vattnet porlade i bäcken.
(Kamma med fingertopparna mot ryggen).

April kom med vindar som blåste kallt.
(Dra fingertopparna snabbt i vågrätt riktning på ryggen).

Solen sken så varmt i maj.
(Gör cirklar på ryggen).

I juni slutade vi skolan.
Vi åkte till stranden och gick i snaden.
(Gå med fingrarna på ryggen).

I juli var vattnet varmt och vi badade i vågorna.
(Gör vågor på ryggen).

Vi plockade mycket äpplen i augusti.
(Picka med fingertopparna mot ryggen.).

I september så var det mycket löv på backen.
Så det var bara att börja kratta det.
(Dra lodrätt med fingrarna över ryggen).

Oktober kom och vi promenerade i skogen.
(Gå lodrätt med fingrarna över ryggen).

Snön föll i november.
(Fingertopparna mjukt mot ryggen).

I december rutschade vi utför backarna.
(Stryk med handflatan över ryggen).

Presentation


[Visa presentation](#)

Lite fakta om mig.

Hej, Maria heter jag och är en tjej som är glad och gillar humor och änglar i massor. Pyssel och datorn tar mycket av min tid. Och framför allt barn. Jag jobbar som barnskötare på förskola på en småbarnsavdelning och jag älskar mitt arbete. Jag är en änglamamma till min lilla dotter Ida och jag är mamma till min underbara dotter Tilde. Familjen är mitt allt. Här på bloggen så kommer jag att dela med mig av mitt material som jag har i arbetet. Och så kommer det en liten dikt då och då också. Hoppas att ni kommer att trivas här på min blogg. Skriv gärna om ni undrar över något. Min mail är mariastekrum@live.se

Rosa bandet

